

Nederlandse editie

LUIS ROYO

III

CONCEPTIONS



LUIS ROYO
II
CONCEPTIONS

/

LUIS ROYO

II

CONCEPTIONS

CONCEPTIONS II, van Luis Royo

Vertaald door Taalgevoel, Chantal van Leeuwen

Gedrukt in spanje door Indice SL, Barcelona

©Luis Royo/ Represented by NORMA, Barcelona.

All rights reserved.

©Nederlandse uitgave HET RAADSEL, Amsterdam

ISBN 90 5492 083 1

Eerste druk: oktober 2003

Verspreiding: Het Raadsel, Amsterdam

Bezoek ook de websites:

www.NormaEditorial.com

www.luisroyo.com





LUIS ROYO

II

CONCEPTIONS

De bedoeling van dit tweede deel van Conceptions is om het scala aan afbeeldingen uit het eerste boek te completeren.

Bijna al deze werken gaan gepaard met chaos. Een chaos van papier op de tekentafel en van over elkaar buitende ideeën waarop ze gebaseerd zijn.

De uitkomsten zijn daardoor onverwacht, vaak ook voor de maker zelf.

Het eindresultaat van zowel dit boek als het eerste, zijn verzamelingen afbeeldingen in verschillende fasen van hun wordingsproces: van tekeningen die zijn ontstaan naar aanleiding van een opdracht tot plaatjes die alleen voor het eigen vermaak op papier zijn gezet zonder dat het ooit de bedoeling was dat ze gepubliceerd zouden worden.

Soms ige ervan zijn ongewenste inblikjes waar je onmogelijk verder mee in gesprek kunt gaan en waar je je dus verre van probeert te houden door ze op te sluiten in een duistere map, waar ze onschadelijk zijn.

Soms zijn het herhalingen van een en dezelfde rebelse figuur, die op een kind lijkt dat maar niet stil wil zitten voor de camera en het heel moeilijk maakt om hem goed op het witte oppervlak neer te zetten.

Conceptions is, kortom, een indiscreet kijkje in de keuken, voorafgaand aan de uitvoering en afwerking van een werk.

Een van de doelstellingen van dit tweede deel is om potloodtekeningen bij elkaar te brengen die uitgaan van hetzelfde concept als in deel één, maar die vele jaren later zijn gemaakt. Zo worden de verschillen die zich in de loop der jaren kunnen voordoen in de gelaatstrekken, houdingen, kleding of compositie veel duidelijker, ook al vallen ze allemaal onder hetzelfde genre.













Op alle voorafgaande bladzijden, die we de titel
De Wind Die Betoverde Verhalen Meevoert zouden
kunnen meegeven, komen die kleine verschillen naar
mijn mening tot viting. Door de jarenlange ervaring
die ik in dit fascinerende vak heb opgedaan,
worden de tekeningen die gemaakt zijn zonder
de bedoeling om ze te publiceren, steeds talrijker.
Alsof er steeds meer dagen zijn waarop een
kalme zee de studio overspoelt.





*In het begin raken de tekeningen bijna verloren in de wirwar
van aarzelende lijnen die ontstaan bij de eerste schetsen.
Het kaf moet van het koren worden gescheiden,
om de lijnen te vinden die de omtrek aangeven van de vormen
die we willen afbeelden.*











Op deze bladzijden
 willen we potloodtekeningen
 van verre avonturen
 samenbrengen. Opgaan
 in tijdperken van magie en
 oude krijgers. Veel ervan
 zijn in opdracht gemaakt
 voor boekomslagen.



















In dit gedeelte, waarin seks
de bindende factor is, wordt de
hand meegevoerd en danst hij op
liedjes van verlangen.
Veel van deze afbeeldingen zijn
nooit voltooid en zullen dat
ook nooit worden.





Ze zijn uitgevoerd op momenten
 waarop er over de tekentafel
 zonder enige rationele verklaring
 een zachte, perverse vloeistof
 wordt uitgegoten. Een spel voor
 eigen vermaak.

Het zijn verloren momenten,
 ondeugende ogenblikken die
 je inlast tussen je werkzaamheden,
 om energie te ontladen
 of om je geest leeg te maken
 voordat je aan iets nieuws begint.





De gezichten lijken er steeds jonger uit te gaan zien,
omgekeerd evenredig aan wat er met de maker
gebeurt. De zware harnassen raken steeds meer naar
de achtergrond en ook de houdingen worden in het
algemeen steeds lieflijker en rustiger.

Ook als we het over de omgeving van de tekentafel
hebben, dan zijn daar planten en bloempotten verschenen
en is het alsof de penselen, potloden en pigmenten hun
eigen plek hebben gevonden en in overzichtelijke
formaties klaar staan voor de strijd, in tegenstelling
tot vroeger, toen alles door elkaar lag.









*El camino de los deseos nos lleva
siempre a una puerta infinita.
Que momentos tan gratos cuando
vas convirtiendo en trozo de papel
en esa quimera que anda por ahí
dentro rondando.*

*O caminho do desejo leva-nos sempre
a uma porta infinita. Que momentos
tão gratos quando um pedaço de
papel se vai convertendo na quimera
que por ali anda rondando.*

*Le chemin des désirs nous amène
toujours vers une porte infinie.
Que's moments forts quand
on voit le papier se convertir
en une chimère qui flâne
à droite à gauche.*

*Der Weg der Verlangen führt uns
immer zu einer endlosen Tür. Welch
angenehme Momente, in denen du ein
Stück Papier in das Hirngespinnst
verwandelt, das dort drinnen
umherstreift.*











Het combineren van het vrouwelijk lichaam met actie en arrogantie kan plastisch gezien leiden tot het gewenste resultaat, waardoor die onafhankelijke, machtige vrouwelijke figuur gezien wordt vanuit een andere optiek, die meer in overeenstemming is met onze tijd.















Er zijn ook werken die na de eerste potloodschetsen meteen worden omgezet tot de definitieve illustratie en toch niet worden uitgevaard, zoals de tekening rechts. Misschien omdat een ander idee duidelijker gestalte kreeg of omdat een opdracht eerder moest worden ingeleverd in verband met de deadline.













Sciencefiction opent vele deuren. We hebben het er al eens over gehad hoe geweldig het is om van alles te kunnen tekenen, van vreemde wezens tot schepen en hele garderobes. In het algemeen hebben alle thema's die hier behandeld worden, tot welk genre ze ook behoren, gemeen dat het gaat om een vlucht uit het alledaagse, de behoefte om naar werelden te gaan waar een schets gestalte kan krijgen zonder dat er al te veel beperkingen aan worden opgelegd door de zogenaamde werkelijkheid. Of misschien is het een onbewuste ontsnapping naar werelden die ons niet verstikken met hun eentonigheid.







Spelen met de
achtergrond als blikvanger
biedt ook mogelijkheden.
In dit geval zitten de
figuren tussen het punt
waar twee ogen elkaar
kruisen, namelijk het
venster van het
ruimteschip en het oog
van de toeschouwer.











Een andere haven waar
het potlood door wordt
aangetrokken is de
sereniteit, speuren in het
mysterie, het weergeven
van het moment
voorafgaand aan...













Dankzij de beweging kun je ook spelen met de hoeken waaronder je de figuur ziet, wat kan bijdragen tot de dramatiek van de afbeelding. Dat werkt zowel bij eigen als bij andere, reeds bestaande personages, zoals te zien is op de twee volgende bladzijden.





Het perspectief en de beweging van de figuren kunnen helpen om de afbeelding dramatiek mee te geven. Op deze en de volgende bladzijden zijn daar voorbeelden van te zien. Eerst komen de schetsen waarin geprobeerd wordt om de spanning van het gevecht weer te geven en waarin tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de afmetingen van de uiteindelijke afbeelding. Dat is een probleem dat je bij elk werk opnieuw weer moet overwinnen. Je moet de tekening verschillende keren opnieuw opzetten en de hoofdfiguren een goede plek op de voorgrond geven om te voorkomen dat ze verloren gaan en niet goed uit de verf komen in de chaos van de handeling.









Hier moet je een close-up
zien te vinden die de
blik leidt, zoals bijvoorbeeld
de vuist, en van daaruit
de hele scène stap voor stap
laten verschijnen, met de
horizon als verdwijnpunt.











Maar er is niet altijd
een grootse strijd of een
epische scène nodig om
spanning of zelfs
wreedheid uit te beelden.
Die kun je ook weergeven
met een simpele kus van
kruid en verlangen.





Hoewel er nog honderden tekeningen
 in de la zijn blijven liggen, geloof ik
 dat deze selectie vrijwel alle thema's
 en genre bestrijkt die ik in andere
 boeken heb gepubliceerd en vormt hij
 een aanvulling op de rest van de werken
 in kleur, zoals ook de bedoeling was.



BIBLIOGRAFIE

Illustratieboeken

WOMEN
MALEFIC
SECRETS
III MILLENNIUM
DREAMS
EVOLUTION
PROHIBITED BOOK I
PROHIBITED BOOK II
PROHIBITED BOOK III
CONCEPTIONS I
VISIONS

Trading card-sets

FROM FANTASY TO REALITY
FORBIDDEN UNIVERSE
THE BEST OF ROYO
SECRETS
MILLENNIUM

Portfolio's

WARM WINDS
III MILLENNIUM
TATTOOS

Overige

THE BLACK TAROT
STRIPTease-KAARTEN
POSTERS

LUIS ROYO
II
CONCEPTIONS

Pure provocatie voor jezelf. De weg van
het verlangen leidt ons altijd naar een
eindeloze poort. Wat een mooie momenten
zijn dat toch, als je een stuk papier
omtovert in die hersenschim die ergens
in je binnenste rondwaart.

